

Verksamhetsberättelse 2000

1. Allmänt

År 1999 beslöts det om viss omorganisation av centret för att möjliggöra en utökad opinionsbildande verksamhet. Dessa förändringar genomfördes 1999 och 2000 och innebar bl.a. en anställning av en programhandläggare.

Den alltmer omfattande verksamheten på Balkan – inte minst Kosovo – har gjort det nödvändigt att inrätta en ny tjänst för dessa aktiviteter.

En särskild handläggare har anställts för att främja I-fondens verksamhet.

Palmecentret har flyttat från lokalerna på Drottninggatan till Sveavägen 68, 5tr. Flyttningen genomfördes i februari år 2000. Centret har nu en bättre och mer effektiv arbetsmiljö.

2. Opinionsbildning och informationsverksamhet

Verksamheten vid centret har under år 2000 i hög grad präglats av opinionsbildande verksamhet och informations-spridning samtidigt som det internationella utvecklingsarbetet och det internationella partistödet byggts ut.

Palmecentret har under det gångna året etablerats som en välrenommerad och högintrassant mötesplats. Verksamheten har sin tyngd i Stockholm men centret har haft program eller varit medarrangör i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Göteborg och Malmö. Centret samarbetar med medlemsorganisationerna men har också etablerat kontakter med en lång rad organisationer eller institutioner för att därigenom nå ut till nya grupper. Demokratiakademin, Demokrativeckan i Sundsvall, Utrikespolitiska Institutet, Utrikespolitiska föreningar vid bl. a. Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Diakonia, Bokmässan i Göteborg, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Örebro universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Vid sidan av detta arrangerar Palmecentret seminarier m.m. i samarbete med centrets medlemsorganisationer.

Samarbetet med ABF Stockholm är av central betydelse, utan detta samarbete hade en programverksamhet av denna omfattning inte varit möjlig. Samarbete har också etablerats med ABF Göteborg och Malmö, diskussioner har förts med ABF:s ledning med sikte på att bredda verksamheten.

Hösten 1999 började vi med en serie med anledning av tioårsminnet av murens fall. Under år 2000 anordnades nära ett femtiotal olika seminarier, diskussioner och föreläsningar. Vissa av seminarierna har ingått i planerade konferensserier, andra har varit mer fristående, andra har återaktualiserats av internationella händelser eller besök av intressanta personligheter i Sverige. En viktig seminarier serie är ”Bokslut över 20 års oreglerad kapitalism” där vi från olika utgångspunkter har granskat och diskuterat följderna av kapitalets allt starkare ställning och internationella räckvidd.

Serien har inte endast handlat om ekonomiska frågor utan sökt belysa samhällsförändringar i stort.

Serien inleddes med ett dagsseminarium i Göteborg där man bl. a. analyserade förändringar i arbetslivet, sociala aspekter samt kapitalism och kultur. Hösten 2000 gästades centret av Edward Said som talade om de intellektuellas situation i den nya världsordningen, (anförandet har utgivits i svensk översättning som en bilaga till Palmecentret nyhetsbrev nr 1/2001).

Professor Ronald Dworkin- världskänd jurist och filosof - talade om grunden för jämlikhet. Professor Fritz Scharpf och John Hills ledde ett seminarium om välfärdspolitik i en öppen ekonomi. I januari 2001 fortsatte serien med bl. a. ett uppmärksammat möte med Joseph Stiglitz, Världsbankens förre chefsekonom. I december medverkade centret i ett seminarium kring utbildning och demokrati med medverkan av bl. a. filosofen Martha Nussbaum.

Ett annat centralt tema har varit utvecklingspolitik, global världsordning och fattigdom. Den 12-13 februari ordnades en rikskonferens kring utvecklingsfrågor med deltagare från medlemsorganisationer från hela landet. Konferensen samlade ca. 200 personer som gemensamt deltog i olika workshops, diskuterade utvecklingsfrågor och lyssnade på föreläsningar. Bland de många medverkande återfanns bl. a. Mats Karlsson från Världsbanken, Dr Peter Piot från UNAIDS och biståndsminister Maj-Inger Klingvall. Konferensen följdes upp med regionala seminarier, med växlande framgång, i Linköping, Örebro, Malmö och Sundsvall.

Professor Chambers som lett en världsomfattande studie om de fattigas upplevelse av sin egen situation gästade centret i februari. I november ordnades ett seminarium med bl.a. Ingvar Carlsson, Statsrådet Leif Pagrotsky och Statssekreterare Gun-Britt Andersson kring handelsfrågor och det internationella kapitalet, "Koll på kapitalet". Utöver dessa seminarier har centret ordnat en rad kurser etc. i direkt anslutning till biståndsarbetet.

Ett tredje tema har handlat om EU, två seminarier om EMU har hållits, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ett seminarium om EU och utvidgning hölls i Malmö. Ett särskilt seminarium har diskuterat EU och alkoholpolitiken.

Palmedagarna ägde rum i Umeå den 9-10 september 2000. Temat var "Till angrepp mot världsfattigdomen" och bland de många talarna märktes bland andra EU-kommissionären Margot Wallström, professorn i utvecklingsekonomi Frances Stewart och socialminister Lars Engqvist. Ca 220 personer från hela landet och Palmecentrets olika medlemsorganisationer deltog i arrangemanget.

Under hösten 2000 igångsattes ett större projekt som avser att belysa fackets betydelse för en annorlunda och rättvisare världsordning. Avsikten är att visa att fackliga rättigheter är en viktig del av de mänskliga rättigheterna samt belysa vad som görs bl.a. från svensk sida för att stärka facket i fattiga länder. (Globalrespekt.nu)

Centret har vidare på olika sätt uppmärksammat freds- och säkerhetsfrågor med bl.a. diskussioner om humanitär intervention med deltagande av bl.a. Ingvar Carlsson och Michael Ignatieff. Ett seminarium handlade om det brännande problem om vapen i civila händer "Lätta vapen". Centret har vidare anordnat en rad seminarier kring olika krishärdar och länder, Israel-Palestina, Sri Lanka, Österrike, Sydafrika och ett stort antal möten kring Balkan-Kosovo.

På den internationella kvinnodagen år 2000 anordnade centret tillsammans med S-kvinnor ett heldagsseminarium kring temat "feministiska utmaningar".

Praktiskt taget samtliga dessa möten och seminarier har haft mycket höga, ibland extremt höga, deltagarsiffror. Publiken är varierad beroende på ämne och medverkande. Palmecentrets verksamhet når många människor, inte minst unga, som sällan eller aldrig skulle besöka ett sedvanligt partimöte.

Opinionsbildningens inriktning är samhällskritisk och handlar om ämnen som antingen är rent internationella eller ligger i korsningen mellan nationellt och internationellt, välfärdspolitik i en öppen ekonomi, utbildning, demokrati etc. Syftet är ofta att analysera och blottlägga alternativ till rådande förhållanden och därigenom stimulera deltagarnas eget tänkande och politiska engagemang. Ett annat viktigt syfte är att öka människors kunskaper och intresse om internationella förhållande samt stärka den internationella solidariteten.

Verksamheten under det gångna året har visat att man kan nå många människor genom s.k. traditionell mötesverksamhet under förutsättning att den har hög kvalitet och är intresseväckande.

Palmecentrets tidning, "Ett nyhetsbrev från Palmecentret", utkom under 2000 med sex nummer i en upplaga om 10.000 exemplar. Tidningen har innehållit aktuell diskussion, tematiska artiklar, rapporter från biståndsverksamheten, samt kalendarium.

Tidningen har förnyats och väckt ökat intresse.

På Palmecentrets hemsida, www.palmecenter.se, har artiklar, inbjudningar och rapporter från verksamheten löpande publicerats. Antalet besökare har varierat mellan 200 och 500 dagligen.

3. Internationellt utvecklingsarbete

3.1 Inledning

Medlemsorganisationerna och Palmecentret har under 2000 genomfört cirka 250 biståndsprojekt i olika delar av världen. Prioriterade sektorer var demokrati- och organisationsutvecklingsinsatser för politisk, facklig, kooperativ och folkbildningsutveckling samt stöd för mänskliga rättigheter med betoning på fackliga rättigheter. Geografiska prioriteringar var : Centralamerika med betoning på El Salvador och Guatemala, Afrika söder om Sahara med betoning på Sydafrika och Zimbabwe, samt beredskap för tillkommande insatser i Moçambique och Namibia, Mellanöstern och Nordafrika med betoning på Algeriet och Palestina, Asien med

betoning på Filippinerna, Hongkong/Kina och Burma; Central- och Östeuropa med betoning på nordvästra Ryssland, Vitryssland och Ukraina; Västra Balkan med betoning på Bosnien Hercegovina, Kosovo och Serbien.

Palmecentret ser en mycket glädjande uppgång i antalet ansökningar. Speciellt gäller detta på partisidan men också övriga medlemsorganisationer. Vi har också sett en ökad efterfrågan på biståndsrelaterade utbildningar och seminarier.

Ett arbete med att ta fram ett policydokument för biståndsverksamheten genom Palmecentret inleddes under 2000 genom att en studie kring kostnadseffektivitet i biståndet genomfördes samt att en handledning för jämställdhet i biståndet togs fram. Arbetet kring konfliktlösning i projektverksamheten har inletts genom ett aktivt deltagande i olika typer av utbildningar.

År 2000 blev första året då Palmecentret skickade ut praktikanter för vilka Palmecentret själva var arbetsgivare. De skickades till Bosnien, Palestina och Sydafrika. Utresan föregicks av en fyraveckors utbildning på Brunnsvik samt en kortare utbildning vid hemkosten. Utbildningen syftade till att höja kommunikationskunskapen och att ge dem en bättre möjlighet att sprida sina kunskaper vidare i Sverige. Syftet med kursen var även att ge praktikanterna en ökad teoretisk kunskap kring utvecklingsfrågor.

Under året genomfördes projektledarutbildning, redovisningsseminarium samt ett seminarium kring kulturmöten i biståndet. Samtliga utbildningar vänder sig till projektledare i biståndet. Utbildningarna är mycket efterfrågade vilket under året visade sig genom att flera lokala organisationer i Sverige hörde av sig och bad Palmecentret genomföra utbildningar hos dem och speciellt för dem. Palmecentret har också märkt under ett antal år att såväl ansökningar som redovisningar generellt fått en högre kvalitet efter att vi aktivt börjat arbeta med att genomföra dessa utbildningar.

Partistödsverksamheten utvecklades mycket under 2000. Ett stort antal lokala partiorganisationer började arbeta med projekt och samarbeta med lokala partistrukturer i andra länder, framförallt i Vitryssland och Bosnien. En diskussion har inletts om hur samarbetet kan ske mellan projekt inom partistödsramen och övriga utvecklingsprojekt drivna under Palmecentrets ram.

Under varje geografisk rubrik nedan nämns större händelser och projekt i den internationella utvecklingsverksamheten. I samtliga regioner, utom i Västra Balkan, gäller att den stora majoriteten av projekt genomförs av medlemorganisationerna och endast undantagsvis av Palmecentret. Detta innebär att Palmecentrets roll är att arbeta på uppdrag av och som stöd till medlemsorganisationerna genom utbildningar, monitoring, utvärderingar och på annat sätt.

3.2 Afrika söder om Sahara

Under året genomfördes elva projekt i regionen.

Situationen i de prioriterade länder har under året präglats av politisk och demokratisk instabilitet vilket ibland har lett till våldsytringar. En annan fråga som

starkt präglar länderna är HIV/aids epidemin som påverkar hela samhället såväl ekonomiskt som politiskt och mänskligt.

Prioriteringen i Mocambique och Sydafrika har inte riktigt följts vilket framförallt beror på den politiska utvecklingen i Zimbabwe. Valet i Zimbabwe juni 2000 ledde till stor medial uppmärksamhet samt mycket intresse från Palmecentret och dess medlemsorganisationer.

Partistödskontakter inleddes samt även diskussioner om hur Sverige och svensk arbetarrörelse ska kunna stödja en allmän demokratisk utveckling i Zimbabwe.

I Sydafrika fortsatte arbetet med stöd till en demokratisk utveckling. Framförallt syftar samarbetet till att utveckla olika folkbildningsorganisationer på lokal nivå samt konfliktlösningsprojekt. I Moçambique genomfördes inga projekt under år 2000. Ett fact-finding besök gjordes. Det stora gensvaret på insamlingen till Moçambique som genomfördes direkt efter översvämningarna i februari 2000 visar dock att intresset för landet lever i den svenska arbetarrörelsen.

Det planerade partistödssamarbetet med Kenya kunde inte genomföras p.g.a. tidsbrist.

Ingen utvärdering genomfördes av projekt i Afrika då en bedömning gjordes att inget av projekten var i rätt fas för att utvärderas. Flera av projekten i Afrika har också utvärderats under de senaste tre åren.

Under hösten 2000 gjordes en studie av situationen i Somaliland. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att stöda det civila samhället och en demokratisk utveckling i ett land som befinner sig i en mycket komplicerad politisk situation eftersom självständigheten är ensidigt deklarerad från Somalilands myndigheters sida. Palmecentret märker ett tydligt ökat intresse från olika grenar av arbetarrörelsen för situationen för den del av Afrikas horn som tidigare var Somalia.

3.3 Asien

Situationen i Asien har fortsatt varit politisk osäker och ekonomiskt svag även i de länder där Palmecentret och dess medlemmar bistår med ett fyrtiotal projekt.

De positiva förändringar som sågs i Indonesien har förbytt i ökad ovisshet. Inga ytterligare projekt har utvecklats i Indonesien och de projektidéer som utvecklades av bland andra Unga Örnar har inte förverkligats.

ABF har fasat ut sina projekt i Asien efter ett framgångsrikt arbete främst i Filippinerna som ledde fram till en ny facklig central organisation APL och medverkade till att formulera en partistruktur med en stor grupp enskilda organisationer under AKBAYAN. Dessutom har ABF genom sina utbildningsprojekt framgångsrikt stött kvinnoorganisationen MAKALAYAN. ABFs stöd till

folkbildningsorganisationen LEARN har nu avslutats och resultatet finns sammanställt i en omfattande utvärdering. Samtidigt fortsätter Livsmedelsarbetarna, SEKO och Skogs- och träfacket sina projekt i landet.

Industrifackets och Grafiska fackförbundets engagemang i Pakistan i samarbete med Education Foudation (Lahore) har utvärderats. Projekten har varit framgångsrika och det förefaller nu som om Education Foundation har den ekonomiska bärkraft som tryckeriet avsåg att ge dem. Palmecentret stöder ett mindre fredsprojekt för fackliga medlemmar och studenter, med syfte att skapa ytterligare förutsättningar för dialog med Indien. Den svaga demokratin i landet bör leda till att fler projekt stöds. Utvecklingen i Afghanistan är naturligtvis också ett allt större säkerhetspolitiskt problem i regionen.

Någon utveckling av kontakterna med de Centralasiatiska republikerna har inte ägt rum.

Tanken på utökade relationer till den fackliga högskolan i Peking gick om intet då centralorganisationen, ACFTU, motsatte sig denna form av relationer. Detta innebär en återgång till att fortsätta kontakterna med Kina genom våra samarbetskontakter i Hongkong. Vid ett större fackligt internationellt möte i Hongkong rekommenderades en försiktig attityd till ACFTU. I Hongkong samarbetar vi med HKCTU, China Labour Bulletin och ARMC. Relationen till AMRC har nu varat i över tio år och vi har därför under året gjort en omfattande utvärdering av kontakterna.

Någon positiv utveckling i Burma förekommer inte. Fackliga och mänskliga rättigheter saknas i landet. ILO har nu tagit ett mycket starkt uttalande mot landet med utgångspunkt i det omfattande tvångsarbetet som pågår. S-studenterna fortsätter sitt stöd till flyktingstudenterna i Thailand. Regelbundna kontakter hålls med andra större biståndsgivare engagerade i Burma. Radion DVB erhåller fortsatt stöd.

De kooperativa projekt som finns i Vietnam, Thailand och Filippinerna fortsätter att utvecklas trots att de ekonomiska ramarna är begränsande. Projekten berör både konsumenter, producenter och bostäder.

Palmecentret har deltagit i ett antal fredsutbildningar i Sverige (Försvarshögskolan) och i Norge (PRIO). Ökade kunskaper om stress och trauma i konflikter har lett till en förstudie i Filippinerna till stöd för fredsarbetet, då många av våra medlemmar arbetar i utsatta regioner. Projektet får ses som ett arbetsmiljöprojekt inom fredsgrupper, för att lära dem att bättre kunna hantera sin organisation under stress och i kriser.

Efter en studieresa 1999 till Nordkorea fick Palmecentret ett återbesök av tre representanter från den fackliga landsorganisationen i landet. Kontakterna upprätthålls, liksom naturligtvis relationen till projekten i Sydkorea.

3.4 Latinamerika

Under året prioriterades projektverksamhet i Bolivia, Brasilien, Paraguay, Nicaragua, El Salvador och Guatemala. Under året genomfördes fjorton projekt.

Planenligt har även samarbetet med den demokratiska organisationen INCIDE utvecklats under året med målet att stärka det civila samhället i Guatemala. Samarbetet kommer att konkretiseras i ett projekt under 2001.

I Nicaragua utfasades under året samtliga projekt som bedrivits i samarbete mellan ABF och den lokala organisationen APC under 90-talet. Även den återuppbyggnadsinsats som Palmecentret genomfört efter orkanen Mitch härjningar i landet slutfördes. Arbetarrörelsens stora engagemang för utveckling av det civila samhället i Nicaragua, vilket pågått ända sedan diktatorn Somosa störtades 1979, har nu tunnats ut betydligt.

Ett flerårigt projektsamarbete i Paraguay har avslutats under året med ett uppföljningsseminarium i februari med deltagare från ABF och målgruppen för projektet. Palmecentret medverkade i seminariet och gjorde även en analys av resultatet av samarbete och arbetsmetoder vilket resulterat i att tre kooperativ bildats och såväl kunskapsnivå som levnadsstandard ökat hos målgruppen.

En planerad analys av projektsamarbete mellan ABF och folkbildningsorganisationen IECA i El Salvador samt bärkraften i den lokala organisationen och dess verksamhet har genomförts. Analysen följdes upp i april med ett seminarium där samarbetsorganisationerna och representanter efter LFA-metoden arbetade fram olika förslag till självfinansiering av drift och verksamhetskostnader. Palmecentret medverkade i seminariet som föreläsare tillsammans med Palmecentrets handläggare på Sida/SEKA, Therese Borrman.

Under året genomfördes partistödsverksamhet i Chile och Argentina. Arbetets syfte är att stötta den organisatoriska och pedagogiska utvecklingen av partiets utbildningsverksamhet. Bl. a besökte en delegation Sverige och studerade pedagogik vid Brunnsviks folkhögskola samt arbetarkommun i Örebro. Utvärderingen visade på ett positivt resultat och följs upp under 2001. I Chile genomfördes i huvudsak utbildningar som syftar till att stärka kvinnors roll i politiken och i partiets interna arbete. Även detta arbete var mycket positivt och kommer följas upp under 2001.

3.5 Mellanöstern och Nordafrika

Under året prioriterades Palestina, Algeriet och Västsahara. Nio projekt genomfördes i regionen.

Intresset för Palestinafrågan och för att arbeta med projekt i Palestina är fortsatt högt inom den svenska arbetarrörelse. Detta märktes tydligt efter att den nya Intifadan bröt ut den 28 september 2000. Den ledde dock till att projektverksamheten fick problem och flera av projekten kunde inte genomföras eller så blev den planerade verksamheten starkt fördyrad. En annan konsekvens av höstens händelser är att behovsbilden förändras. Palestiniernas behov av de insatser svensk arbetarrörelse gör är fortfarande stort men nya sociala och ekonomiska problem i Intifadans kölvatten är i många fall mer akuta.

I maj 2000 Deltog Palmecentret i en besöksresa till Västsahara och Marocko. Besöket ledde till att Palmecentret i juni 2000 bjöd in Polisarios president Mohammed Abdel Aziz till Sverige. Vid besöket mötte Mohammed Abdel Aziz bl. a utrikesminister Anna Lind, biträdande partisekreterare Urban Ahlin samt utrikesutskottets ordförande Viola Furubjelke. Tyvärr blev besöket delvis en besvikelse då inga nya infallsvinklar till problemet togs upp. Palmecentret har givetvis förståelse för Polisarios sak och fortsätter driva frågan för att en folkomröstning ska genomföras inom en snar framtid.

Stöd till Association Inforum och deras internetbulletin betalades ut. Detta är början på stöd till en internetbulletin som är unik i sitt slag genom att den förmedlar information kring situationen i Algeriet på ett så neutralt sätt som möjligt. Internet är det verktyg man använder.

I oktober tog Palmecentret emot ett besök från den Egyptiska organisationen CTUWS Organisationen är en facklig utbildningsorganisation som kämpar hårt i ett Egypten som förföljer oppositionella med många gånger mycket brutala medel. Palmecentret ser fram emot ett närmre samarbete med CTUWS under det kommande året.

3.6 Västra Balkan

Under året genomfördes 44 projekt i regionen. Av dessa genomfördes 13 av medlemsorganisationer och 31 av Palmecentret självt.

På demokrati- och MR-ramen genomfördes 31 projekt. Under året ökade Palmecentrets närvaro i Kosovo markant vilket markeras av den personal förstärkning på Västra Balkan som gjordes i juli 2000 och som till stor del ägnades Kosovo. Palmecentret har genom generalsekreteraren varit starkt engagerad i den oberoende internationella kommissionen om Kosovo, (Independent International Commission on Kosovo)

Den politiska situationen i regionen är överlag instabil och många ytterligare insatser behövs för att freden i de olika delarna ska kunna bli stabilare. Utöver den direkta projektverksamheten är en viktig uppgift för Palmecentret därför att arbeta för att olika delar av det internationella samfundet orkar uppehålla ett intresse för regionen.

Partistödsverksamheten i Bosnien har fortsatt. Det finns ett mycket stort intresse i den svenska arbetarrörelsen för att samarbeta med partivänner i Västra Balkan vilket konkret visade sig då det Bosniska SDP frågade om 15 arbetarkommuner vore intresserade av att samarbeta på lokal nivå med 15 SDP arbetarkommuner. Gensvaret har varit stort och samarbetet ser ut att kunna leda till ett mycket intressant samarbete på lokal nivå mellan Socialdemokraterna och SDP.

Partistödskontakter har uppehållits i Montenegro men ledde inte under 2000 till projektsamarbete.

3.7 Central och Östeuropa

Under verksamhetsåret har Palmecentrets medlemsorganisationer drivit ett 80-tal projekt i Central- och Östeuropa. Projekten spänner över ett brett verksamhetsfält. Projekten är också mycket olika ekonomiskt stora.

Utvecklingen i Centraleuropa och Baltikum pekar på en gradvis positiv förändring. Marknadsekonomi och demokrati har inneburit mycket för en positiv utveckling i dessa länder. Demokratiskt valda regeringar har kunnat genomföra ekonomiska och sociala reformer som har bidragit till att stärka människors tilltro till demokrati. Samarbetsklimatet för projektarbete i dessa länder är betydligt lättare än i Ryssland Ukraina och Vitryssland.

Ryssland har återhämtat sig sedan den ekonomiska krisen 1998. Situationen för det civila samhällets olika grenar är dock svår. Demokratiska traditioner är svaga och svåra att förankra. Tilltron till politiska partier och deras företrädare är ofta låg bland allmänheten. Många som söker samarbetspartners för projekt i dessa länder upplever svårigheter att finna bärkraftiga och tillförlitliga organisationer att samarbeta med.

Palmecentret har under verksamhetsåret besökt projekt i Ryska Karelen, Arkhangelsk och St. Petersburg samt medverkat på projektanknutna seminarier i Sverige tillsammans med ryska deltagare och de svenska projektansvariga.

De för Europa unika regeringsformer som råder i Vitryssland och Ukraina är en utmaning för alla som vill se en demokratisk utveckling. Under verksamhetsåret har intresset för Vitryssland ökat bland våra medlemsorganisationer. Flera lokala grupper från olika delar av Sverige har genomfört studieresor till Vitryssland främst för att träffa olika delar av oppositionen med syfte att utröna hur man på längre sikt kan stötta och starka oppositionen.

Under det gångna året har Palmecentret genomfört partistödsverksamhet i Ryssland, Vitryssland, Lettland, Litauen och Tjeckien.

En större delegationsresa på 14 personer till Vitryssland genomfördes under våren. Den har bidragit till att öka intresset för situationen i landet. En utbildning i organisations och informationskunskap genomfördes i september där ett 70-tal personer deltog. Kontakten har fortsatt under hela året och resulterat i att ett 10-tal utbildningar och seminarier i både Vitryssland och Sverige har ägt rum. Fyrtio unga socialdemokrater inbjöds att delta på IUSY-festivalen i augusti.

Två utvärderingar av avslutade projekt planerades för verksamhetsåret men har ej kunna genomföras p g a ekonomiska problem. En av dessa utvärderingar kommer att göras under första hälften av år 2001. En studieresa till Ukraina var också planerad men p.g.a. ekonomiska skäl har resan flyttats till april 2001.

4. I-fonden

4.1 Bakgrund

Den nyinrättade tjänsten som I-fondshandläggare är huvudsakligen inriktad på två övergripande områden: Att öka antalet givare till fonden samt att med I-fonden som verktyg arbeta för en ökad medvetenhet om och engagemang/aktivitet kring internationella frågor i arbetarrörelsen.

4.2 Administration, givarkommunikation och policy

I-fonden har i dagsläget cirka 3000 fasta givare. En ny databas har implementerats och givarregistret har uppdaterats, rensats och fungerar nu bra. En ny policy för I-fondsmedlens användande och rutiner i hanterandet av beslut och utbetalningar antogs av styrelsen i december. Informations- och kampanjmaterial har uppdaterats och rutiner för givarvård och –kommunikation har upprättats.

4.3 Riktade insamlingskampanjer

Under året har det bland annat genomförts en insamling till förmån för översvämningsoffren i Moçambique, då 300 000 kronor gick till att bygga hus i Manhica. Riktade kampanjer har också genomförts för Zimbabwe och Vitryssland, båda med fokus på demokratifrågan och i december inleddes kampanjen Ja till fred och folkrätt – stoppa våldet i Mellanöstern som ett samarbete mellan Palmecentret, Svenska Kyrkan, Caritas och Diakonia. Cirka 280 000 kronor har samlats in och drygt 200 organisationer och personer har ställt sig bakom kampanjens upprop som ska överlämnas till parterna i konflikten under våren 2001. Bland aktiviteterna under kampanjen märks lokala insamlingar och en manifestation som hölls den 13 januari med bland andra Lena Hjelm-Wallén och KG Hammar som medverkande.

4.4 Arbetarrörelsens internationella aktivitetsdag

Palmecentret/I-fonden samordnade och initierade det för året nya evenemanget Arbetarrörelsens internationella aktivitetsdag. Den 28 oktober genomfördes cirka 30 olika arrangemang runt om i landet, till största delen av Socialdemokraternas lokala organisationer. Aktiviteterna varierade mellan insamling vid torgmöte till seminarier kring ett speciellt land eller en fråga. En artikel kring temat Solidaritet undertecknad av företrädare för SAP, LO, Palmecentret och ABF publicerades i ett flertal av a-pressens tidningar.

4.5 Telemarketingkampanj

I december genomfördes en rundringning till 1000 I-fondsgivare. Målet var att få 10% av dem som skänker bidrag via inbetalningskort att gå över till autogiro, samt att uppgradera beloppen hos autogirogivarna. Av cirka 400 inbetalningskortsgivare gick 48 över till autogiro och av cirka 600 autogirogivare uppgraderade ungefär 150 personer sitt gåvobelopp.

5. Medlemsorganisationer, styrelse, revisorer och personal

5.1 Medlemsorganisationer

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

Folkets Hus Riksorganisation
Hyresgästernas Riksförbund
Kooperativa Förbundet, KF
Koopi
Krisna Socialdemokraterna
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
Verdandi
Fastighetsanställdas Förbund
Försäkringsanställdas Förbund
Grafiska Fackförbundet
Handelsanställdas Förbund
Hotell- och Restauranganställdas Förbund
Industrifacket
SEKO - Facket för Service och Kommunikation
Skogs- och Träffacket
Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Lantarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet

5.2 Styrelse och revisorer

Styrelse t o m 2000-05-09, ordinarie

Ingvar Carlsson, SAP, ordförande

Göran Axell, KF
Ragne Beiming, LO
Camila Buzaglo, S-kvinnor
Mikael Damberg, SSU (fr. o m september-99)
Berndt Ekholm, SKSF
Malte Eriksson, Grafiska
Lars Hillbom, KF
Wanja Lundby-Wedin, LO
Ulf Lundgren, ABF
Stig Marklund, Metall
Niklas Nordström, SSU (t o m september-99)

Ulla Olovsson, SEKO
Anders Sundström, SAP

Styrelsesuppleanter t o m 2000-05-09

Urban Ahlin, SAP
Lotta Axelsson, SSU (t o m september-99)
Elsie Bäcklund, ABF
Bo-Eric Ericsson, Grafiska
Leif Hägg, LO
Nils Jacobsson,SEKO
Britten Lagerkvist-Tranströmer, KF
Erland Lindqvist, Metall
Lena Lönnqvist, SKSF
Anna Meijer, SSU (fr. o m september-99)
Christin Nilsson, S-kvinnor
Helena Nordlander, LO
Birgitta Silén, SAP
Jan Åhlén, KF

Revisorer t o m 2000-05-09, ordinarie

Håkan Bystedt, SAP
Åsa Pettersson, auktoriserad

Revisorssuppleanter t o m 2000-05-09

Charlotta Enges, LO
Åke Danielsson, auktoriserad

Styrelse fr. o m 2000-05-10, ordinarie

Ingvar Carlsson, SAP, ordförande

Göran Axell, KF
Ragne Beiming, LO
Camila Buzaglo, S-kvinnor
Mikael Damberg, SSU
Berndt Ekholm, SKSF
Lars Hillbom, KF
Leif Håkansson, LO (fr. o m oktober 2000)
Wanja Lundby-Wedin, LO (t o m oktober 2000)
Ulf Lundgren, ABF
Stig Marklund, Metall
Ulla Olovsson, SEKO
Barbro Palmerlund, Fastighets
Anders Sundström, SAP

Styrelsesuppleanter fr. o m 2000-05-10

Urban Ahlin, SAP
 Elsie Bäcklund, ABF
 Leif Hägg, LO
 Nils Jacobsson, SEKO
 Anna Berger-Kettner, SKSF
 Britten Lagerkvist Tranströmer, KF
 Ann Linde, SAP (fr. o m oktober 2000)
 Erland Lindqvist, Metall
 Anna Meijer, SSU
 Christin Nilsson, S-kvinnor
 Lars-Göran Nilsson, Fastighets
 Helena Nordlander, LO
 Birgitta Silén, SAP (t o m oktober 2000)
 Jan Åhlén, KF

Revisorer fr. o m 2000-05-10

Håkan Bystedt, SAP (t o m oktober 2000)
 Charlotte Enges, LO (fr. o m oktober 2000)
 Åsa Pettersson, auktoriserad

Revisorssuppleanter fr. o m 2000-05-10

Charlotte Enges, LO (t o m oktober 2000)
 Åke Danielsson, auktoriserad

5.3 Personal 2000

<i>Namn:</i>	<i>Position:</i>	<i>Antal månader:</i>
<i>Inbyrd person fr. bemanningsföretag</i>	<i>Receptionist</i>	<i>1,5</i>
<i>Natasha Alexeeva</i>	<i>Handläggare</i>	<i>10,5</i>
<i>Åse Axberg</i>	<i>Handläggare</i>	<i>4</i>
<i>Ted Birch</i>	<i>Handläggare</i>	<i>8,5</i>
<i>Svjetlana Duric</i>	<i>Handläggare</i>	<i>12</i>
<i>Mats Elovsson</i>	<i>Handläggare</i>	<i>12</i>
<i>Kajsa Eriksson</i>	<i>Sekreterare</i>	<i>12</i>
<i>Sandra Fundeborg</i>	<i>Sekreterare</i>	<i>12</i>
<i>Jan Hodann</i>	<i>Handläggare</i>	<i>12</i>
<i>Joakim Johansson</i>	<i>Handläggare</i>	<i>12</i>
<i>Sanna Johnsson</i>	<i>Handläggare</i>	<i>6</i>
<i>Carin Jämtin</i>	<i>Biståndschef</i>	<i>12</i>
<i>Curt Larsson</i>	<i>Handläggare</i>	<i>11,5</i>
<i>Gunnar Lassinantti</i>	<i>Handläggare</i>	<i>1,5</i>
<i>Susanna Lif-Garrity</i>	<i>Handläggare</i>	<i>3</i>
<i>Ann-Margret Näslund</i>	<i>Kontorschef</i>	<i>12</i>
<i>Anders Olsson</i>	<i>IT-ansvarig</i>	<i>12</i>
<i>Clara von Otter</i>	<i>Handläggare</i>	<i>6</i>

<i>Helen Perkiö</i>	<i>Sekreterare</i>	10
<i>Ingrid Persson</i>	<i>Informationsansvarig</i>	12
<i>Julie Roy</i>	<i>Handläggare</i>	1
<i>Anna Ström</i>	<i>Handläggare</i>	8
<i>Birgitta Strömblad</i>	<i>Handläggare</i>	12
<i>Carl Tham</i>	<i>Generalsekreterare</i>	12

Stockholm den 4 april 2001

Ingvar Carlsson

Göran Axell

Ragne Beiming

Camila Buzaglo

Mikael Damberg

Berndt Ekholm

Lars Hillbom

Leif Håkansson

Ulf Lundgren

Stig Marklund

Ulla Olovsson

Barbro Palmerlund

Anders Sundström